

SOMMARRESAN 2016

Irland den gröna ön med den vilda kusten i väster

Årets tema är Irland. Under vintern har 9 studiecirkelar med sammanlagt 94 deltagare studerat Irland. Anledningen till att Föreningen Norden valt Irland som resmål, är att nordiska vikingar regerade på Irland från 800-talet fram till 1100-talet. Där finns därför många nordiska avtryck, som t ex nordiska namn på orter och samhällen.

Vår resa började med ett par dagar i **Dublin**. Först naturligtvis ett besök på ett whiskydestillereri, Teeling Whiskey, 125 år gammalt och det enda destilleriet som tillverkar whisky i Dublin numera. Dublin är en storstad med ca 1,8 miljoner invånare och de gamla delarna, i centrum, som härstammar från 800-talet ligger på gångavstånd från den stora avenyn O'Connell Street.

Vikingarna härjade på Irland några hundra år runt 1000-talet och grundade flera städer. Vi besökte museet "Dublina" där man berättade om hur vikingarna levde, genom att man hade byggt upp hus och gator som vi kunde gå igenom. Här i denna utställning kunde vi gått en hel dag. Efter ett par dagar i Dublin åkte vi rakt västerut till den lilla staden **Galway**. Vi fotograferades ihop med Oscar Wilde, tog en öl, lyssnade på musik och till lunch blev det resans första fish and chips. Vi fortsatte söderut till **Cliffs of Moher**, där klipporna reser sig 200 meter ovanför havet. Med mulet väder och regnet hängande i luften fick vi se havet och vågorna som slog in från Atlanten. På Irland råder det medelhavsklimat, det blir aldrig kallare än 6 plusgrader tack vare golfströmmen, så längs den smala kustvägen växte det häckar med fuchsia och klungor med fackelliljor.



Cliffs of Moher

En dag gick åt att åka runt **halvön Ring of Kerry**. Ringen bjöd på många vackra vyer över havet, branta klippor och gröna slänter med får. Vidare besökte vi **Waterford**, som tack vare floden Suir är en hamnstad, trots att staden ligger ungefär tre mil från havet, Waterford är känd för sin kristalltillverkning. På Waterford Crystal fick vi lära oss allt om gjutning och slipning av olika föremål i kristall.

Via den lilla och gamla staden Kilkenny vände vi norrut och på östkusten stannade vi för att se **Powerscourt Estate**. Det är ett stort grått slott med anor från 1700-talet som numera ägs av familjen Slazenger. Runt slottet finns en stor park med blomsteranläggningar och fantastiskt stora träd, med bl.a. flera stora väldoftande eukalyptusträd.

Sedan var vi tillbaka i Dublin och då var det dags att lära sig mer om öltillverkning. Ett besök på **Guinness** är ju ett måste. Guinness har ett besökscentrum i sex våningar.

Vi hade tur med vädret! Trots Irlands dåliga rykte när det gäller vädret, fick vi solsken och sommarvarmt, i alla fall de flesta dagarna...

Maria Hillerström