

INSPIRERANDE BESÖK PÅ WENDELSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Föreningen Nordens medlemmar har besökt Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke och blivit mycket vänligt mottagna och guidade av **rektor Sven Östberg**.

En anledning till besöket var bl.a. att folkhögskolans idé och den nordiska tanken har mycket gemensamt. Först och främst är folkhögskolan mycket nordisk, eftersom folkhögskola bara finns i Norden. Den föddes i Danmark och dess upphovsman var den danske folkbildaren, författaren, biskopen, politikern m.m. **Nikolaj Frederik Severin Grundtvig**, som 1844 bildade den första folkhögskolan, främst för att ge landsbygdens ungdomar boklig bildning. Till Sverige kom folkhögskolan i slutet av 1860-talet. Anledningen var densamma, med det tillägget att vi i Sverige hade fått en kommunreform 1862, som innebar att folket själva skulle styr den kommunala verksamheten och då krävdes det kunskap.

Wendelsberg är en av 151 folkhögskolor och man styr sin inriktning som man själv vill. Dock har man ofta vid respektive skola en allmän kurs, som leder fram till samma kunskaper som gymnasiets studentexamen. Man måste vara 18 år för att bli antagen vid en folkhögskola. Det är ofta stor spännvidd mellan 18-åringen och den som är äldst i gruppen. Folkhögskolan ger med andra ord en andra eller tredje chans i livet, vilket är folkhögskolans styrka. Därför har man också stort stöd från statsmakten, främst genom statsbidraget som möjliggör att folkhögskolan kan leva vidare.

Från Föreningen Norden framfördes ett stort tack till rektor Sven Östberg för en intressant och spännande kväll med folkhögskolan i centrum.

Ing-Marie Samuelsson